

Alleen mi z'n alle kunne we Liemt laote knalle!

Op 25 oktober 2014 installeerde we zijne doorluchtige hoogheid Prins Witte d'n Urste(Eric van der Heijden)

Zijn Adjudant:

Toon Vos.

Zijn Raad:

Henk en Nicole Keijsers, Theo en Claudia Megens, Hans van Abeelen, Mark en Carola Verhoeven, Mariëlle van Hoof, Geert en Désiré van Laarhoven, Mark van der Eerden.

Het bestuur:

Voorzitter: Désiré van Laarhoven.

Penningmeester: Marie-José van Leeuwen.

Secretaris: Cor van der Eerden.

Raadsheer: Mark Verhoeven.

Maarten Termeer.

Waarnemend: Reggie van Genuchten.

Ordecommissarissen:

Hans Abeelen.

Geïnstalleerde Dansmariekes:

Trainsters / begeleidsters: Hilde van Abeelen, Silvia van Kasteren.

Nina Megens, Bibi Kemps, Lotte de Laat, Sterre van den Brand, Ilse Versteijnen, Ymke van Os en Julia Zenden

De Hofkapel:

Bart van den Heuvel, Frank van Bommel, Gerald van Doorn, Johan van den Heuvel, Maarten Termeer, Martijn Opheij, Roy Brewel, Gerard de Bresser, Jurgen van Haaren, Ellen Nijssen, Esther Raaimakers, Pim Bressers, Bas Oremans, Mark Bressers, Jan Henry Grillis, Rob van Abeelen en Tom van Aarle..

Gast gevolg:

Carl & Sandra Driessen, Wim & Beppie Vullings, Peter & Marleen Vullings, Jeroen & Mariëlle Habraken, Carlos van der Vleuten & Marion Beekmans, Maaïke Vos, Loes Vos, Tijmen Vos, Bram Vos, Evi Bekkers, Rick Bekkers, Jo & Liesbeth Bekkers, Piet van de Sande & Anita van Driel. Peijnenburg. Pakwerkers: Koen van Leeuwen, Niels van Vlokhoven, Frans van Giersbergen, Arthur Brands, Bert en José van Kemenade, Albert Schimmel, Cor van der Eerden en François Legius.

Briljant Gouden Ploeg drager:

Mariëtte Thomassen en Joke Brewel

Drager van d'n Opsteker:

Maarten Termeer

